



## **Bốn vị thánh đã nhìn thấy Thánh Tâm Chúa Giêsu và những thông điệp các ngài lãnh nhận**

Thanh Quảng sdb - (Aleteia - Philip Kosloski)

### **Mỗi vị thánh được thị kiến trực tiếp với Thánh tâm Chúa.**

Lòng sùng kính phổ biến trong Giáo hội về "Thánh Tâm Chúa Giêsu". Lòng sùng kính này có nguồn gốc sâu xa từ Kinh thánh, nhưng không được biết đến rộng rãi cho đến khi một số thánh nhân cho hay họ đã nhìn thấy Chúa Giêsu và trái tim yêu thương của Người.

Những thị kiến này đã được Giáo hội công nhận là xác thực. Mặc dù các tín hữu không bắt buộc phải tin (như một mặc khải cá nhân), nhưng Giáo hội thấy được sự trung thực trong những thị kiến này và lòng sùng kính Thánh tâm vì nó phản ánh "toàn bộ mầu nhiệm của Chúa Kitô, toàn bộ bản thể của Người và con người của Người được xem xét trong bản chất sâu xa nhất của Con Thiên Chúa, sự khôn ngoan khôn lường; lòng bác ái bao la, nguyên nhân cứu rỗi và thánh hóa nhân loại. 'Thánh Tâm' là Chúa Kitô, Ngôi Lời Nhập Thể, Đấng Cứu Độ, chứa đựng trong Thần Khí, một tình yêu vô hạn giữa thần thiêng và con người đối với Chúa Cha và anh em của Người."

**Sau đây là bốn vị thánh cùng nhận được một sứ điệp:**



## **Thánh Lutgardis Aywières**

Nữ thánh sinh vào thế kỷ 12, Lutgardis đã gia nhập dòng Biển Đức (Benedictine) và bắt đầu nhận được các thị kiến về Chúa Giêsu và trái tim bị đâm thấu của Người. Một trong những thị kiến, sơ đã trải nghiệm là "cuộc trao đổi trái tim".

Chúa Giêsu hỏi sơ: "con muốn gì?"

Sơ trả lời, "Con muốn Trái tim của Chúa."

Đáp lại, Chúa Giêsu nói, "Con muốn Trái tim của Ta ư? Ừ, Ta cũng muốn trái tim của con."

Sau đó, Lutgardis thưa: "Lạy Chúa, xin hãy nhận lấy tim con, Chúa ơi. Nhưng hãy nhận lấy nó theo cách mà tình yêu của Trái tim Chúa có thể hòa quyện và hợp nhất với trái tim của con để con có thể sở hữu trong trái tim con trong Chúa, và để nó luôn ở đó an bình trong sự bảo vệ của Chúa."

## **Thánh Mechtilde của Hackeborn**

Vào thế kỷ 13, Thánh Mechtilde, một nữ tu dòng Biển Đức ở Đức, đã nhận được nhiều thị kiến về Chúa Giêsu. Một cuốn sách đã được viết về những trải nghiệm của sơ và Chúa Giêsu đã hiện ra với sơ một ngày nọ, cầm cuốn sách này trên Trái tim của Người bằng tay phải. Người hôn nó và nói với sơ, "Tất cả những gì được viết trong cuốn sách này đều chảy ra từ Trái tim thiêng liêng của Ta, và sẽ trở về với trái tim Ta."



Chúa Giêsu cũng nói với sơ, "Vào mỗi sáng, con hãy dâng cái hành động đầu tiên của con là chào đón Trái tim Ta và dâng cho Ta trái tim của con. Bất kỳ ai kêu cầu Ta, Ta sẽ kéo họ đến với Ta."



### **Thánh Gertrude Cả**

Thánh Gertrude bắt đầu nhận được những thị kiến từ trời cao ở tuổi 25 khi sống trong một cộng đoàn Biển Đức (Benedictine) vào thế kỷ 13. Một ngày nọ, sơ nhìn thấy cả Thánh Gioan Thánh sử và Chúa Giêsu.

Sơ được mời đặt đầu vào trái tim Chúa Giêsu và nói chuyện với thánh Gioan, sơ hỏi thánh Gioan: "Người được Chúa yêu dấu, những nhịp đập hài hòa này làm vui lòng linh hồn sơ cũng làm vui lòng thánh nhân khi thánh nhân ngả người vào lòng Chúa trong Bữa Tiệc Ly không?"

Thánh Gioan trả lời, "Có, tôi đã nghe..., và tâm hồn tôi đã bị cảm nghiệm sự ngọt ngào của chúng cho đến cuối đời."

Sơ Gertrude hỏi: "Vậy tại sao trong Phúc âm của ngài, ngài lại nói quá ít về những bí mật yêu thương của Trái tim Chúa Giêsu?"  
Thánh nhân trả lời, "Sứ mệnh của tôi là viết về Ngôi Lời Vĩnh Cửu ... nhưng ngôn ngữ của những nhịp đập hạnh phúc của Trái Tim Thánh thiêng Chúa được dành riêng cho thời đại sau này, để thế giới xưa dù ra lạnh lẽo cũng được tình yêu Chúa sưởi ấm qua những lắng nghe những điều bí ẩn như vậy."

### **Thánh Margaret Mary Alacoque**

Năm 1673, một nữ tu dòng Thăm Viếng (Visitation) người Pháp tên là Margaret Mary Alacoque đã có những thị kiến về Chúa Giêsu, trong đó Chúa xin Giáo hội tôn vinh Trái tim thánh thiêng của Người.



Trong số những lời hứa Người đã truyền đạt, Chúa Giêsu nói với Thánh Margaret Mary, "Trong lòng thương xót vô bờ của trái tim Ta, Ta hứa với con rằng tình yêu toàn năng của Ta sẽ ban cho tất cả những ai rước lễ vào các ngày Thứ Sáu đầu tháng, trong chín

tháng liên tiếp, lòng thống hối ăn năn trong giờ sau hết: họ sẽ không chết trong sự bất an, cũng như không chết mà chưa lãnh nhận các bí tích; và trái tim Ta sẽ là nơi ẩn náu an toàn cho họ trong giờ phút sau cùng đó.”